

# «ΣΗΚΩΣΤΕ ΨΗΛΑ ΤΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΑ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΑ»



διαχειρίζονται φοιτητές, άνεργοι και εργαζόμενοι και πλειονεύονται αντιεραρχικά.

Καθημερινά γίνονται μουσικές εκπομπές και εκπομπές πολιτικού-κοινωνικού περιεχομένου με αναφορά στις κινηματικές δράσεις και τα αυτοοργανωμένα εγχειρήματα. Ταυτόχρονα, έχει αρχίσει να φτιάχνεται το δελτίο αντιπληροφόρησης που θα εκπέμπει σε τακτά χρονικά διαστήματα κάθε εβδομάδα. Επίσης, ένα μέρος του μουσικού προγράμματος του 105 fm καλύπτεται από diy συγκροτήματα εγχώρια και μη. Παράλληλα ανακοινώνονται συναυλίες που πραγματοποιούνται αυτοοργανωμένα έξω από μαγαζιά, τόσο στη Μυτιλήνη όσο και στις άλλες πόλεις. Κάθε Κυριακή στις 8 λαμβάνει χώρα η διαχειριστική συνέλευση του σταθμού, στην οποία συμμετέχουν όλοι όσοι ασχολούνται ενεργά με την υποστήριξή του. Εκεί, συναποφασίζεται η διαμόρφωση του προγράμματος, καθώς και οι τεχνικές δουλειές υποστήριξης του σταθμού.

Όπι κάνουμε το κάνουμε μόνοι μας. Δε δεχόμαστε κανενός είδους χορηγίες. Πρόκειται για μια συλλογική προσπάθεια ανθρώπων, έξω από κομματικές και θεσμικές ταμπέλες, με σκοπό ένα ραδιόφωνο αντιπληροφόρησης και ψυχαγωγίας. Επομένως δε χωράνε κανενός είδους εξουσιαστικές και ιεραρχικές λογικές. Αναπόφευκτα λοιπόν, δεν είναι δυνατό μέσω του μικροφώνου να εκφράζονται ρατσιστικές, φασιστικές ή σεξιστικές απόψεις.

Είναι η μελωδία της οργής που μας ενώνει

[www.105fm.org - Τηλέφωνο: 22510-36969 - E-mail: info@105fm.org]

## ΛΙΓΑ ΛΟΤΙΑ [για το τέλος]

Οι περισσότεροι από τους παραπάνω ραδιοφωνικούς σταθμούς είναι αποτέλεσμα μιας προσπάθειας όταν, ύστερα από την εξέγερση του Δεκέμβρη το 2008, αρκετός κόσμος σε διάφορες πόλεις πήρε την απόφαση να ξεκινήσει ένα ραδιοφωνικό εγχείρημα. Εγχείρημα όχι άγνωστο για το κίνημα παλαιότερα. Τόσο λόγω της ιστορίας των αυτόνομων ραδιοφώνων της δεκαετίας του '70 στην Ευρώπη, όσο και της ανάλογης ιστορίας στην Ελλάδα, με πιο χαρακτηριστικά τα «Ράδιο Ουτοπία» και «Κιβωτός» τη δεκαετία του '90 στη Θεσσαλονίκη.

Ραδιοφωνικοί σταθμοί λοιπόν ξεπήδησαν σαν κομμάτι του Δεκέμβρη και της αντιπληροφόρησης κατά τη διάρκεια των γεγονότων, ενώ άλλοι ως αναγκαιότητα ανθρώπων να καταπλάθουν ένα κομμάτι της μπάντας των fm για να εκφραστούν. Κάθε σταθμός έχει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, αυτό όμως που σίγουρα τους ενώνει είναι η αντιεραρχία, η αυτοοργάνωση και η εναντίωση στο ρατσισμό και το φασισμό, καθώς και το ότι οι περισσότεροι βρίσκονται σε κατειλημμένο έδαφος. Καπύτερα όμως να μη μιλάμε εμείς για αυτούς:

Συνέθεστε και  
Στηρίξτε τα ελεύθερα  
ραδιόφωνα!

