

## Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΡΑΔΙΟ ΟΥΤΟΠΙΑ

Επειδή δεν είμαστε άγνωστοι αλλά ουσιαστικά δεν είμαστε και γνωστοί ναιώθουμε την ανάγκη να γράφουμε το παρακάτω κείμενο τόσο για να κάνουμε ξεκάθαρες τις θέσεις μας όσο και για να δώσουμε τη δυνατότητα να πλαισιωθεί και από άλλους η προσπάθεια αυτή.

Έτσι, θα προσπαθήσουμε να πούμε ποιοι είμαστε εμείς, ποιες είναι οι κοινότητες στις ατομικότητες, που συγκροτούν αυτό το εγχείρημα αντιπληροφόρησης. Τι είναι αντιπληροφόρηση, πώς καθορίζουμε την πληροφορία πέρα από την αντίθεσή της στο κατεστημένο μπλοκ, και τέλος γιατί (πράγμα που καθορίζει άλλωστε σε μεγάλο βαθμό και το περιεχόμενο) ή αλλιώς, πώς βλέπουμε να μετασχηματιζόμαστε μετασχηματίζοντας και τις γύρω μας σχέσεις μέσα από αυτήν την πληροφοριακή ροή.

Ποιοι είμαστε εμείς λοιπόν. Πίσω μας, μέσα μας μια κατεύθυνση-επιθυμία, η θέλησή μας να μετάσχουμε, να κινηθούμε προς μια κοινωνία χωρίς τη διεύθυνση και την εκτέλεση ως διακριτές διαφορετικές λειτουργίες. Όπου όλοι οι άνθρωποι θα αποφασίζουν για αυτά που τους αφορούν, μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση, αφεντικά, τάξεις. Μέσα μας βαθιά η πεποίθηση ότι οι κοινωνίες δεν αλλάζουν μέσα σε μια μεγάλη νύχτα (όσο γοητευτική και αν φαίνεται αυτή) αλλά μέσα σε καθημερινούς αγώνες, σε χιλιάδες μικρές ανατροπές, όπου το όραμα θα διαχέεται και οι ιδέες της αμεσοδημοκρατικής οργάνωσης να εφαρμόζονται στην πράξη. Γιατί μόνο μέσα από τους αγώνες κατακτιούνται οι σχέσεις και η συνείδηση που μπορούν να οδηγήσουν σε αυτές τις κοινωνίες και όχι <sup>απλώς</sup> έξω (τα υποτιθέμενα πάνω). Γιατί η "πίστη" μας δεν είναι θεολογική, γιατί γνωρίζουμε ότι οι κοινωνίες αλλάζουν όχι ως μονόδρομος της εξουσίας και της οικονομίας, γιατί μέσα σε αυτήν την ιστορία η αυτόνομη δράση των ανθρώπων ενάντια στην εκμετάλλευση και τον ετεροκαθορισμό παράγει τη δική της κατεύθυνση στην ιστορία.

Δε δούμε όμως τι εννοούμε λέγοντας αντιπληροφόρηση. Ένα πρώτο βήμα στην προσπάθειά σου να ορίσεις αυτό που κάνεις είναι η αντίθεσή του στις κυρίαρχες πρακτικές. Έτσι η "πληροφόρηση", έτσι όπως έχει καθοριστεί από το διάχυτο μα και συμπαγές μπλοκ της εξουσίας, έχει ορισμένα χαρακτηριστικά-κατευθύνσεις και κάποια αντίστοιχα συμφέροντα από πίσω της που η αντίθεσή μας σε αυτά ως ένα βαθμό μας προσδιορίζει. Τα συμφέροντα αυτά δεν είναι άλλα από τα συμφέροντα κράτους και κεφάλαιου καθώς και αυτών των ίδιων των MEDIA ως ένας αυτόνομος, αλλά και άμεσα συνδεδεμένος με τους προηγούμενους, εξουσιαστικός μηχανισμός με τα δικά του συμφέροντα και

χώρους κυριαρχίας. Η ροή της πληροφορίας από αυτούς οργανώνεται και είναι φυσικό τα δικά τους συμφέροντα να εξυπηρετεί.

Όλα αυτά εκδηλώνονται μέσα από τα χαρακτηριστικά-κατευθύνσεις της "πληροφόρησης", στο είδος δηλαδή της πληροφορίας αλλά και στον τρόπο παρουσίασής της. Για παράδειγμα, ενώ το σύνολο των πληροφοριών επιλέγονται με βάση την αξία κατανάλωσης και αναπαραγωγής της εξουσίας, όταν ένα γεγονός δεν μπορεί να αποσιωπηθεί, εμφανιζόμενο ισοδύναμα με γεγονότα-πληροφορίες χωρίς καμιά κοινωνική αξία, αχρηστεύεται ως πληροφορία που ωθεί σε δράση. Μέσα σε ένα πληροφοριακό θόρυβο εξαφανίζεται και ο,τιδήποτε μπορεί να έχει μια χρησιμότητα για τις κοινωνίες, τις αντιστάσεις τους και το θετικό (για εμάς) μετασχηματισμό τους. Το μήνυμα αποδεσμεύεται από το περιεχόμενό του και γίνεται από αδιάφορο άκουσμα μέχρι μέσο για περισσότερο κέρδος, ενώ ο μανδύας του αντικειμενικού που περιτυλίγει κάθε μήνυμα το μετατρέπει σε μέσο χειραγώγησης των ήδη αποβλακωμένων παρατηρητών.

Βέβαια, αυτό το "αντί", εμφανιζόμενο απλά ως αντίθετο στο θεωρούμενο ως κυρίαρχο, δομεί έναν άπειρο χώρο πληροφορίας. Θέλουμε να εμφανίζονται αυτές οι πληροφορίες που δεν έχουν διέξοδο από το υπάρχον μπλόκ εξουσίας-οικονομίας; Όχι, προφανώς όχι. Χιλιάδες πληροφορίες έξω από αυτό το μπλόκ βρίσκονται συνειδητά έξω από τις δικές μας προσπάθειες αντιπληροφόρησης.

Έτσι, για εμάς έχει νόημα να εμφανίζονται οι πληροφορίες για μια δράση υπέρ της προσπάθειας των κοινωνιών είτε να παλέψουν ενάντια σε κάθε μορφής κυριαρχία και να αντισταθούν στην προσπάθεια αύξησης του ετεροκαθορισμού, ελέγχου, εκμετάλλευσης, εξαθλίωσής τους, είτε να διεκδικήσουν μεγαλύτερα κομμάτια ελευθερίας-αυτοκαθορισμού. Και μας ενδιαφέρει όχι ακαδημαϊκά αλλά με στόχο τη διάχυση των ιδεών και των πρακτικών της αμεσοδημοκρατικής οριζόντιας οργάνωσης των αγώνων, την ευαισθητοποίηση ανθρώπων που ανέπτυξαν ή είναι δυνατό να αναπτύξουν αντίστοιχες πρακτικές, τη δικτύωση συντονισμό μέσα από το μέσο αυτής της δράσης, την ανάδειξη του περιεχόμενου των αγώνων, τη δημιουργία ενός πρωτογενούς αμεσολάβρητου κοινωνικού διαλόγου.

Πέρα από την αντιπληροφόρηση τη σχετιζόμενη με την άμεση επικαιρότητα, μας ενδιαφέρει και η συγκρότηση άποψης για σειρά από μόνιμα ζητήματα. Για μια σειρά από ζητήματα που είτε αποτελούν την αιχμή της επίθεσης εναντίον των κοινωνιών, και ο σχηματισμός άποψης αποτελεί βασικό βήμα για την αντίσταση-αντεπίθεση, είτε μέσα από αυτά αναδεικνύεται η δομική ανηθικότητα της εξουσίας, και οι αντιστάσεις που κάθε φορά οι υφιστάμενοί της προβάλλουν. Τέτοια ζητήματα για τα οποία μας ενδιαφέρει η συγκρότηση άποψης και η διάχυσή της θα μπορούσαν καταρχήν να είναι: Νέα Τάξη στην οικονομία-βιάστριχ, ναρκωτικά, φυλακές, κοινωνική βία, ψυχιατρεία, εθνικισμός, ένοπλο, μειονότητες, ρατσισμός, στρατός, φασισμός, καταστολή.

Τέλος, επειδή γνωρίζουμε ότι παθνογενέσεις στην ιστορία δεν υπάρχουν, επειδή μόνο η Αθηνά βγήκε ολοκληρωμένη από το κεφάλι του Δία, όλοι οι υπόλοιποι ζούμε, μεταβαλόμαστε διαρκώς μέσα σε μια ιστορία-κοινωνία που μεταβάλλεται και επειδή βασικό σημείο σε αυτή τη μεταβολή αποτελούν οι μνήμες, συνειδητές ή υποσυνείδητες, και επειδή η διατήρηση της μνήμης, της μνήμης των αγώνων και των αυτόνομων μορφών οργάνωσης που ανέδειξαν, οι μνήμες των προσπαθειών και εγχειρημάτων μετασχηματισμού των κοινωνιών μπορούν να μετατραπούν σε πραγματική δύναμη, δύναμη ενίσχυσης, τροποποίησης, βελτίωσης των δικών μας αγώνων και των αγώνων των κοινωνιών, σημαντικό στοιχείο μέσα σε αυτήν την προσπάθεια αντιπληροφόρησης αποτελεί η πάλη ενάντια στη λήθη. Από την κομμούνια του 1871 μέχρι το Μάη τού '68 και από εκεί μέχρι σήμερα κάποια ιστορικά εγχειρήματα έρχονται για να ενισχύσουν τους αγώνες του τώρα, και κατ' επέκταση να αποτελέσουν στοιχεία της προσπάθειάς μας.

Και φυσικά δεν είμαστε αφελείς αλλά ούτε και υποκριτές για να προβάλουμε ως αντικειμενικά και τα μόνα αληθινά τα μηνύματα που εμείς μεταφέρουμε. Έχουμε βαθιά γνώση της αλλοίωσης και της υποκειμενικότητας που συνοδεύει κάθε πληροφορία η οποία μεταφέρεται πέρα και εκτός από την πρωταγενή πηγή. Προς αυτήν την κατεύθυνση επιδιώκουμε πάντα να γίνεται σαφές ότι-θέλωντας και μη-η πληροφορία είναι μεσολαβημένη από εμάς που έχουμε τα παραπάνω χαρακτηριστικά και όχι της κατοχής της μίας και αποκλειστικής αλήθειας. Προς αυτήν την κατεύθυνση επίσης επιδιώκουμε, όταν αυτό είναι δυνατό, να δαίνουμε το μικρόφωνο στους ίδιους τους παραγωγούς των μηνυμάτων χωρίς συνεντεύξεις και δημοσιογραφικές παπάρες.

Κλείνοντας, να σας πούμε ότι είναι ουσιαστική επιθυμία μας, με βάση όλα τα παραπάνω, να συνεργαστούμε με όλους όσους αξιολογούν θετικά αυτήν την προσπάθεια· συνεργασία που μπορεί να έχει είτε τη μορφή δικτύωσης και ανταλλαγής πληροφοριών, είτε ακόμα και τη στελέχωση αυτής της προσπάθειας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας από τις 11-14.00 κάθε Δευτέρα έως και Παρασκευή στο τηλ.-FAX: 207-093 (031)

φιλικά

"η ομάδα αντιπληροφόρησης"

του "Ρ.Σ.Ουτοπία".-

