

Δεν χρειάζεται να βρωμίσεις στην πόρτα γιατί δεν υπάρχουν αφεντικά για να τους ενοχάσει τι τύπο πορτοφολιών θα αδράσουν.

Δεν κριάζεται ούτε καν το πορτοφόλι μας ανεμίζοντάς τον. Δεν κριάζεται να ανταλλάξουμε, τίποτα με κριμία. Δεν χρειάζεται να κλειστούμε στον εαυτό μας ή στην παρέα μας, γιατί υπάρχουν πολλοί πρόσωπα γύρω μας είτε σαν φυσικές παρουσίες είτε με τον λόγο τους σε αβι-σες, σε βιβλία, σε περιοδικά, σε slides...

Κι όταν έρθει η ώρα της συνουσίας, μην περιμένουμε τα "αστέρια" ή τα εκκολαπόμενα "αστέρια" που θα μας κάνουν να μειώμε ή να ανοιχτούμε ή να ταίριαζόμαστε με δεξιοτεχνικά κάλπα και εντυπωσιακό στυλ και κορφοβόγας μας ή ένα κόμικλες καιωτερότητας κα-σώς δεν θα γράψτε σαν κι αυτούς.

Αυτοί που θα "παιζουν" σήμερα είναι υποκριτές είναι αγέναντι στο έργο τους, στον εαυτό τους και σε μας και μας σεβαστούν μη ανταλλάσσοντας κομμάτια της ψυχής τους με αντίτιμα και αγνούμενοι κάθε εί-δους προνόμιο που θα τους ξεχωρίζει από μας... Αυτά είναι ή τίποτα που σφρακίζει την συνάντησή της επικοινωνίας σε αντίθεση με έναν ολο-κληρο πολιτισμό που λειτουργεί με ανταλλάγματα και εμπροθεύματα.

Ετσι, προφέρεται και η ασφάλεια να νιώσουμε ελεύθερα... γιατί νιώσαμε μία αλήθεια κι όχι μια ηθική ή έναν προανατολισμό.

Μουσικό σύνολο
ΟΧΡΑ ΣΠΕΙΡΟΧΑΪΤΗ



SHIT HIT THE FAN



Επειδή πολύ συχνά τα Λόγια είναι φτωχά σε νόημα και δεν εκφράζουν αυτά που καθένας έχει στο μυαλό του σας μεταφράζουμε ένα τραγούδι. μας και όχι κείμενο με τη λογική ότι αυτό μας εκφράζει εφόσον το παίζουμε και δεν είναι αποτέλεσμα ενός "πρέπει".

Δεν ξεχνάμε
δεν συγχωρούμε
ξέρουμε γιατί η ζωή που ζούμε

Μπορούμε να τους αναγκάσουμε να...
εγώ κι εσύ, ναι εσύ
αν δε με βοηθήσεις
θα το κάνω μόνος μου.

Δεν είμαστε χριστιανοί
είμαστε τα παιδιά του διαβόλου
δεν χρειαζόμαστε οπαδούς
έχουμε τον εαυτό μας

Δεν υπάρχει έπαθλο
κανείς δε θα πεί ευχαριστώ
όλα όσα κάνεις
αρχίζουν και τελειώνουν σε σένα.



"UNEXPLORED WAY"

"ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΕΝΑΓΩΝΙΟ ΓΙΑΤΙ. ΑΝΑΠΝΕΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΕΡΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΗΨΗΣ. ΧΤΥΠΑΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ ΤΗΣ ΥΓΡΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ. ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΣΗΜΑΔΙ ΠΟΥΘΕΝΑ. ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΠΑΝΤΑ ΜΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥ ΜΑΚΡΙΑ. ΜΙΑ ΜΑΚΡΥΝΗ ΦΩΝΗ ΓΥΡΝΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΒΗΝΕΙ. ΕΝΑΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΜΕΤΡΑ ΣΚΥΘΡΩΠΟΣ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΜΑΣ. Ο ΚΑΠΝΟΣ ΟΛΟΓΥΡΑ ΠΑΝΤΑ ΜΑΣ ΕΠΝΙΓΕ. ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΑΦΗΣΑΝ ΟΛΟΙ; ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΠΕΤΟΥΝ ΕΤΣΙ; ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΘΕΛΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ; ΟΙ ΙΔΙΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ. Η ΙΔΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΝΑ ΣΑΣ ΤΟ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ. ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ"

NANOI

Τον Οκτώβριο του '93 συστήθηκε μια μπάντα με καθαρά ψυχοθεραπευτικό ανιδιοτελή σκοπό.

Επιδόθηκε επί ένα χρόνο σε υπόγειες αυτοσχεδιαστικές ακολασίες, θέτοντας τα θεμέλια του Hypnotic Core. Δεν είναι είδος μουσικής για υπόκρουση σε Super markets.

Τον Οκτώβριο του '94 δυο ευγενικές νεαρές κυρίες δίνουν φωνή στο βουβό τους πάθος μετατρέποντας τον ήχο σε Hypnotic Pop Core.

ΑΙΝΙΓΜΑ:
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ
ΠΟΥ ΠΑΙΖΕΙ
ΜΟΥΣΙΚΗ (?) ΑΠΟ
ΤΟΝ ΟΚΤΩΜΒΡΙΟ
ΤΟΥ 1988, ΕΧΕΙ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΣΕΙ
ΕΝΑΝ ΔΙΣΚΟ
ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ
ΚΑΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ
ΑΛΛΟ ΣΟΒΑΡΟ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ :

ΟΝΟΛΟΣΦΟΝΟΛΟΙΠΗΛΩΝΟΙ
ΖΗΤΩ ΖΗΤΩ... ΜΠΡΑΒΟ ΓΙΟΥΠΙ...!!!!



ΣΜΕΡΝΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΟΛΕΚΤΙΒΑ
ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ —
ΣΦΟΔΡΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΔΙΑ ΤΟΝ
ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ
ΝΕΟΝΑΖΙΣΜΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΝ —
ΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΩΣ ΠΡΟΣ
ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΑ ΕΚ ΤΗΣ
ΔΙΑΦΘΟΡΕΩΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΕΚΠΟΡΕΥΟΜΕΝΑ —

ΤΡΑΓΟΥΔΗΣΤΕ ΤΟ
ΜΕ
ΧΑΡΗ ΚΑΙ ΑΠΑΛΟΤΗΤΑ

ΕΧΟΥΝΕ ΨΥΧΗ
ΚΙ ΟΙ ΝΕΟΝΑΖΙ
ΜΑ ΠΕΤΡΙΝΗ ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΘΩΔΟ ΤΟ ΜΥΑΛΟ
ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΡΑΝΕΧΤΩ

ΣΠΑΣΤΟΥΣ ΤΑ ΠΛΕΥΡΑ
ΧΥΣΤΟΥΣ ΤΑ ΜΥΑΛΑ
ΣΦΑΖΕ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΚΥΕΣΥ
ΜΠΑΣΤΑΡΔΟ ΝΕΟΝΑΖΙ

ΜΗΝ ΤΟ ΣΚΕΦΤΕΙΣ ΟΥΤΕ ΣΤΙΓΜΗ
ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ ΝΑ ΣΤΟΥΜΠΑΣ ΝΕΟΝΑΖΙ
ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΤΡΙΒΕΙΣ
ΤΗ ΜΟΥΡΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΤΟ
ΝΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ

ΜΕΝΕΙ Η ΧΑΡΑ ΜΕΣ ΤΗ ΚΑΡΔΙΑ
ΟΤΑΝ ΧΤΥΠΑΣ ΝΑΖΙ