

Ράδιο ΟΥΤΟΠΙΑ

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 1995

Η. Ουτοπία, τα τριήμερα, οι μέρες, οι ώρες και οι στιγμές του, έξω απ' το στούντιο.

Το Ρ. Ουτοπία είναι ένας σταθμός της αδιαμεσολάβητης επικοινωνίας, της ριζοσπαστικής αντεξουσιαστικής κριτικής, των αυτορργανωμένων κοινωνικών αντιστάσεων.

Ένας σταθμός που δεν μπορεί να υπάρχει, παρά μόνο μαζί με τα άλλα κοινωνικά κομμάτια που ορματίζονται και συγχίνονται για μια κοινωνία άμεσης δημοκρατίας, που δεν μπορεί παρά να είναι ένα ζωντανό κύτταρο του κινήματος. Δίνει τη δυνατότητα για ελεύθερη προσωπική έκφραση, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δίνει φωνή στα κινήματα, αλλά δεν είναι απλά μεγάφωνό τους.

Ξεκινώντας με το ακεπτικό αυτό, σταθερή επιδίωξη του Ρ. Ουτοπία είναι το ξεπέρασμα του διαχωρισμού πομπούδεκτη, η ενίσχυση της αυτορργανωμένης αντίστασης, η συμβολή στην ανάπτυξη των κινημάτων. Δίνουμε, λοιπόν, τα μικρόφωνα άμεσα σ' αυτούς -ές που έχουν να εκφράσουν ένα λόγο σε σχέση με τα προηγούμενα, αλλά και συμμετέχουμε άμεσα σε κινήσεις μη ραδιοφωνικές (συζητήσεις, εκδηλώσεις, πορείες, καταλήψεις, πρωταβουλίες...) Ο φόβος μας είναι να μην κοπεί ο ομφάλιος λώρος της ΟΥΤΟΠΙΑΣ από τα κοινωνικά δρώμενα, να μην αποκήσουμε ένα χαρακτήρα ραδιο-ειδικών. Γ' αυτό θεωρούμε απαραίτητες τις μη ραδιοφωνικές παρεμβάσεις του

αυτοδιαχειρίζομενου ραδιοφώνου, γι' αυτό διοργανώνουμε, ανάμεσα σε άλλα, και αυτό το τριήμερο εκδηλώσεων.

Η Ουτοπία και το Ζημέρο εκδηλώσεων του 1995

Για τρεις μέρες φέτος στις 16/17/18 Ιουνή, ας ανιχνεύσουμε τη γραμμή που ενώνει και δίνει νόημα στις πρακτικές μας όλων των



προηγούμενων μηνών. Όσο κι αν προσπαθούν να κρύψουν και ν' απαξιώσουν τις αγωνίες και τους αγώνες μας, όσο κι αν θέλουν να κατακερματίσουν τη δράση μας, ας αποδείξουμε ότι πίσω απ' όλα όσα γίναν -απ' την κατάληψη του πολυτεχνείου το Νοέμβρη μέχρι την πορεία ενάντια στη χρυσή αυγή, απ' τις κινήσεις αλληλεγγύης στους Ζαπατίστας μέχρι την αλληλεγγύη στους φυλακισμένους του κινήματος- κρύβεται ο ίδιος λόγος: η συνειδηση ότι το επαναστατικό πρόσταγμα μπορεί σήμερα να

μην είναι δυνατό, αλλά είναι πάντα παρόν.

Ας στήσουμε, λοιπόν, το πανηγύρι της δικής μας ζωής κι ας δώσουμε στα λόγο μας όλα τα εργαλεία για να φανερώθει έτσι όπως του αξίζει: αδιαμεσολάβητα. Η ουτοπία θα είναι στα πάρκα των σκύλων να παρουσιάσει όλα όσα έκανε όλη τη χρονιά, όσα προσπάθησε, όσα εκτίμησε κι όσα αποφάσισε. Με τη διάθεση να γίνει κάτι ανάλογο, καλεί τις υπόλοιπες ομάδες.

Οι συναυλίες και η οικονομική διάσταση του Ζημέρου

Διοργανώνοντας συναυλίες υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να αλωθούν οι ώρες τους απ' τη λογική των σαββατοπαλεών. Η διάθεσή μας, όμως, είναι να έχει η ψυχαγωγία τη διάσταση της αντιεμπεριατικότητας. Χωρίς face control, χωρίς ονόματα κράχτες, λογικές groupies και rock κατανάλωσης. Μ' ένα τέτοιο σκεπτικό οργανώσαμε τις συναυλίες και απευθυνθήκαμε στα αντίστοιχα μουσικά σχήματα (διαπιστώντας, έτσι, πόσο περιορισμένες είναι οι επιλογές μας και φτάνοντας σχεδόν να ακυρώσουμε τη δεύτερη συναυλία). Τελικά, οι μπάντες που θα παιξουν στο Ζημέρο δεν έχουν αφήσει να γίνουν καταναλωτικό προϊόν στα μπαράκια (ούτε το επιθυμούν). Ή έχουν φτιαχτεί ειδικά για τις εκδηλώσεις αυτές, κρατάνε μια στάση αξιοπρέπειας απέναντι σ' αυτό που κάνουν κι έχουν ένα περιεχόμενο που να αρθρώνει

Επιλέγοντας να είμαστε σε μια διαδικασία επικοινωνίας με την κοινωνία, να κρατάμε ανοιχτά μονοπάτια με όλο το φάσμα του κινήματος, εκπέμψαμε τους προηγούμενους μήνες για μια σειρά από σημήματα που, είτε εμείς τα θεωρήσαμε κομβικά για την ιστορία της αυτόνομης αντίστασης είτε με μια αντίστοιχη θεώρηση ήταν επιλογές άλλων ομάδων και συντρόφων. Ένα σημαντικό (σε ένταση, έκταση και ποιότητα) μέρος των εκπομπών μας ήταν αφιερωμένες στα θέματα αυτά. Για πολλά από αυτά, επιπλέον, επιδιώκαμε να πάρουμε θέση συλλογικά, να παρέμβουμε όπου χρειάστηκε κι όπου απαιτήθηκε, προσπαθήσαμε να συμμετέχουμε και μη ραδιοφωνικά.

Η διαρκής προσπάθειά μας για αδιαμεσολάβητη επικοινωνία και λειτουργία ενός αυτοοργανωμένου κοινωνικού ραδιοφώνου και τα σημήματα αυτά, έδωσαν στην ΟΥΤΟΠΙΑ το νόμημά της και χαράζουν τις προοπτικές για όλους τους επόμενους μήνες.

Αντίσταση στην προπαγάνδα τους. Πόλεμος στον πόλεμό τους.

Τρία χρόνια πολέμου στη Βοσνία, τέσσερα σε όλη την πρώην Γιουγκοσλαβία και μόνο οι ελληνάρες διανούμενοι και τα media μαζί με το φασίστα Žirinovski μιλάνε και υποστηρίζουν το "ορθόδοξο τέλος", τις εθνικές εκκαθαρίσεις και τους βιασμούς.

Ακόμα και η ελληνική κυβέρνηση κάνει στροφή (ας πούμε 90...) εγκαταλείποντας τον πιττιμένο εθνικισμό της και προωθεί τη Νέα Μεγάλη Ιδέα: Ελλάδα, οικονομικός γίγαντας και πήγεται των Βαλκανίων.

Όσο όμως η "εθνική" οικονομία μας θα κατακτά χώρες και κυβερνήσεις στα Βαλκάνια, τόσο πιο υπεύθυνοι θα' μαστε όλοι μας για τη διάλυση του κοινωνικού ιστού, για την εξαθλιώση και τη φτώχεια των γειτονικών μας λαών.

Οσο η ειρήνη που επιβάλλει ο ιμπεριαλισμός (μαζί και ο ελληνικός) στη Βοσνία μοιάζει με την ημερίδια του νεκροταφείου, ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν άνθρωποι τόσο κοντά μας που υπερασπίζονται την ίδια του να μη διαχωρίζονται με βάση τη θρησκεία ή την εθνική καταγωγή τους.

Ο σκύλος-νόμος, φύλακας στην αυλή των mediaφεντικών

Αν πριν λίγους οιώνες, οι πλούσιοι χρειάζονται μερικά εκπαιδευμένα σκυλιά για να φυλάνε τις επαύλεις τους, σήμερα τ' αφεντικά χρειάζονται νόμοις για να φυλάνε την αυλή των θεαμάτων. Το '87 ένας νόμος έδωσε το σύνθημα για την επέλαση του κεφαλαίου στα media. Από 'κει και πέρα η εξέλιξη της μη-κρατικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης ήταν ένα πρότυπο ανταγωνιστικής ανάπτυξης και ελεύθερης συγγραφής. Χωρίς παρεμβάσεις, τα media καθόρισαν για την πάρτη τους, επέβαλαν την οικονομία του κέρδους και καθόρισαν τους κανόνες του παιχνιδιού. Το '94 αρχίζει να συζητείται ο νέος νόμος για τα MME, που αποτελεί και το τυπικό επίχρισμα για την οικονομία του θεάματος και της πληραφορίας. Άισια η κατάληξη της ιστορίας, αν βέβαια η βιτρίνα τους δε ράγιζε στους 92,5 και 107,7. Μπορεί οι υπόλοιποι να αγόρασαν τη θέση τους στην μπάντα, όμως, το ράδιο KIBOTOS και το ράδιο ΟΥΤΟΠΙΑ τις κατέκτησαν στο δρόμο. Και μέχρι να νομιμοποιήσουν τη σιωπή, θα συνεχίσουμε επίμονα: ΔΕΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΜΑΣ. ΑΓΑΙΤΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΟΓΟΥ.

Απαντώντας προληπτικά στα μελλοντικά σχέδια καταστολής

Οι καταλήψεις, είναι, είναι ο πυρήνας των επεισοδίων που σχεδιάζονται. Οι καταλήψεις, υπονοούσαν, είναι από τους πυρήνες, που στη μητρόπολη, μπορούν να δώσουν περιεχόμενο στην ανταρεπτική αμφισβήτηση, να εκτρέψουν την οργή των υποτελών. Επιστ., προληπτικά, εκκένωσαν τις καταλήψεις στις 16 Νοέμβρη, περιόρισαν, παρακολούθησαν και έλεγχαν κάθε "ύποπτη κίνηση ή συνάθροιση" και έστειλαν 26 καταλήψεις στα δικαστήρια. Την άλλη μέρα, δύο χιλιάδες μητροπολιτάνοι ανατρέπουν τα σχέδια του υπουργείου δημοσίας τάξεως και δίνουν μια προληπτική απάντηση σε κάθε μελλοντική προσπάθεια καταστολής. Οι τέσσερις καταλήψεις της Αθήνας έφεραν για λίγο σε μία κατάσταση οριακή για την ύπορη τους, αλλά το ζεπέρασαν. Οι δίκες, πάντως, συνεχίστηκαν. Μετά από μία πρώτη αναβολή στις 17 γενάρη, πέντε μήνες μετά, οι καταλήψεις της Αλκαμένους αθωώνονται, της Αμαλίας παίρνουν αναβολή επ' αόριστο και της Καραγιάννη και Κεραμικού περιμένουν να δικαστούν.



Απ' την Chiapas, στη Θεσσαλονίκη

Η γραμμή που μας ενώνει

Πεντακόσιες μέρες συμπληρώθηκαν απ' την πρώτη γενάρη του '94, όταν ο EZLN κήρυξε τον πόλεμο στο μεξικανικό κράτος. Δεκαεστά μήνες που η φωνή των τσιαπανέκων απόκεπε ένα περιεχόμενο πύρινο. Πολεμώντας ενάντια στο μεξικανικό στρατό και τις συμμορίες των μεγαλοτσιφλιδάνων, καταλαμβάνοντας αργοτεκίες εκτάσεις και καλύπτοντας αρχεία, οι εξεγερμένοι του μεξικανικού νότου πέρασαν τα σύνορα κι έγιναν υπόθεση δλων μας. Στον αγώνα των τσιαπανέκων αναγνωρίσαμε όψεις του εαυτού μας -δινοντας περιεχόμενο στην αλληλεγγύη μας και ορίζοντας την κριτική μας. Το Μάρτη, στη Θεσσαλονίκη, 400 άτομα (δια)δηλώσαμε στους δρόμους την πεποίθηση ότι το πνεύμα του Ζαπάτα και του Μαγόν ζει.

ΑΛΗΗΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΕΞΕΓΕΡΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΑΝΙΚΟΥ ΝΟΤΟΥ

Οι άνεμοι και οι θύελλες

Για χρόνια έσπερναν τον άνεμο του εθνικισμού, του ρατσισμού, της φασιστικής βίας. Για χρόνια το κράτος και τα media θρέφαν στην αγκαλιά τους, τους επιδόξους δολοφόνων. Τον Απρίλη αναγκάστηκαν να θέρισουν τη θύελλα της οργής μας. Στις 7 Απρίλη ο φασίστας Μανώλογλου επικέρισε να δολοφονήσει τους συντρόφους Φαδά και Σταθόπουλο έχω από την κατάληψη της Αλκαμένους. Για ένα μήνα ο Σταθόπουλος στην εντατική του νοσοκομείου αντιμετώπισε "επανειλημένες απόπειρες δολοφονίας" απ' τους κρατικούς υπαλλήλους, τουν αστυνομικό στρατό και τους υπηρέτες των δελτίων ειδήσεων. Για ένα μήνα ο σύντροφός μας παραλιγό να εξαντλήσει τα αποθέματα της ζωής και της ψυχής του. Εμείς, δεν είχαμε παρά να πολέψουμε ενάντια στα δριά μας, να ξεπέρασουμε εις δυνάμεις μας.

Νας δεν "υπακούσαμε στην αστυνομία, και την αντιμετώπισαμε με λιγότερο φόβο από δύο είμαστε υποχρεωμένοι, και συγκρούστηκαμε σώμα με σώμα. Και νιώσαμε, έστω για λίγο, την απαγορευμένη τριψερότητα της θυμαρέντς αλληλεγγύης, την απαγορευμένη λύσσα του οργισμένου δικού.

Νας διαδηλώσαμε για λίγα χιλιόμετρα, από μια πλατεία μέχρι μια λεωφόρο, και νιώσαμε τη χαρά του Επεράσματος κάποιων ορίων. Άλλα ήταν μια χαρά πικρή: ο Γάιντης δεν ήταν εκεί για να τη νιώσει, κι υστέρα λείπουν τόσοι πολλοί Γάιντηδες και τόσες πολλές Γάιντες για να τη μοιραστούμε, να την πολλαπλασιάσουμε... απόσοαμα προκήρυξης, μετά την πορεία στις 14 Απρίλη)

Οι φυλακισμένοι, τα δικαστήρια και η αλληλεγγύη

Ο Κυριάκος Μαζοκόπης πλήρωσε ακριβά τη σάσι του στην πρώτη δίκη και την άρνησή του να γίνει καταδότης. Περίπου πέντε χρόνια τιμάται στα δικαστήρια του ελληνικού κράτους η οξιοπρέπεια και η ευδύνη. Τόσο καιρό συμπλήρωσε στις φυλακές ο Μαζοκόπης, μέχρι την έφεση του, όταν η ποινή του μειώθηκε απ' τα 17 στα 7 χρόνια. Πειριμένουμε τώρα και την οριακή απελευθέρωσή του, αφού έχει συμπλήρωσε τα 3/5 της ποινής του. Η ιστορία, πάντως, συνεχίζεται. Για το Μπαλάφα υπάρχει ακόμη ανοιχτός λογαριασμός, που μεγάλωνε τα χρόνια που φυσοδικούσε κι αρνιόταν να παιξει στα παιχνίδια της ασφάλειας και της αντιτρομοκρατικής. Για τους Καρατά, Κρητικόπουλο και Καμπούρη οι μέρες μετράνε λειψές, φυλακισμένοι εδώ και μήνες για τις στάσεις τους και τις επιλογές τους.

κάποιες κουβέντες, αντίστοιχες μ' αυτά που κι εμείς παλεύουμε.

Εισιτήριο, βέβαια, θα υπάρχει και θα το ζητάμε απ' όλους. Ένα εισιτήριο (600 δρχ.) που επιλέξαμε να είναι τόσο ώστε να καλύπτει αποκλειστικά το κόστος της διοργάνωσης (φέτος είναι 1.200.000). Για την ενίσχυση του Ράδιο Ουτοπία θα ζητάμε εθελοντική εισφορά απ' όσους εκτιμούν την προσπάθεια του σταθμού και κατανοούν το μέγεθος των οικονομικών απαιτήσεων του.

Οικονομικός απολογισμός 3ημέρου 1994

Οι περισσές εκδηλώσεις είχαν ένα ιδιαίτερα ανεβασμένο κόστος (1.700.000) επειδή επιλέξαμε να καλύψουμε τις μετακινήσεις των συντρόφων που ήρθαν από Τουρκία και Κύπρο. Αφού κλείσαμε τους λογαριασμούς μας διαπιστώθηκε ένα υπόλοιπο 600.000, που από τα πριν είχαμε αποφασίσει ότι δε θα ενισχύσει μόνο την ΟΥΤΟΠΙΑ, αλλά και άλλες αντίστοιχες συλλογικότητες και προσάρθρεις. Αναλυτικά, τα χρήματα δόθηκαν:

-- Ράδιο Ουτοπία (370000). Για αντικατάσταση της κονσόλας και ενός μηχανήματος εκπομπής, που είχαν ανεπανόρθωτα φθαρεί από την πολύχρονη χρήση.

-- Ράδιο Κίβωτος (50000). Για να ξεπεραστεί ένα μεγάλο οικονομικό πρόβλημα που πρόκειται από την αναγκαστική αντικατάσταση ενός μηχανήματος ραδιοευέζης.

-- Κατάληψη Villa Βαρβάρα (50000). Για ενίσχυση της

αντικατασταλτικής της προσπάθειας.

-- Αρνητές στράτευσης από Τουρκία (100000). Για κάλυψη των εξόδων μιας σειράς δικών που αντιμετώπιζαν.

-- Περιοδικό apolitika από Αγκυρα (30000). Για να καταφέρει να καλύψει τα έσοδα έκδοσης.

Σε περίπτωση που καλυφθεί το κόστος της διοργάνωσης και υπάρχει υπόλοιπο, τα χρήματα θα διαχειριστούν και φέτος με το ίδιο σκεπτικό.

αλλάζουν ονόματα ανάλογα με την κρατική πολιτική, με κρυμμένη την πραγματική τους ταυτότητα: οικονομικοί πρόσφυγες, η "πρώτη ύλη" δηλαδή για τα νέα οικονομικά θαύματα. Κι αν για τους πρόσφυγες η Θεσσαλονίκη είναι η μητρόπολη που συγκεντρώνονται, για τ' αφεντικά είναι η μητρόπολη απ' όπου εφορμούν. Πράγματι, πολλές από τις εταιρίες που τώρα θησαυρίζουν από την εξαθλίωση των κοινωνιών του πρώην υπαρκτού έχουν την έδρα τους στη Θεσσαλονίκη.

Ένα άσχημο σκηνικό συντίθεται μπροστά στα μάτια των κατοίκων αυτής της πόλης. Γι' αυτό, αρχικά, επιλέξαμε να συζητήσουμε για το χώρο απ' όπου πηγάζει, στο μεγαλύτερο μέρος, η εξαθλίωση για τους υποτελείς: την εργασία και την παραγωγή. Πιάνοντας, όμως, ένα πρόσ ένα τα ζητήματα - από τη μαύρη εργασία μέχρι την ελαστικότητα, απ' την κατάργηση της ασφάλισης μέχρι τον κατακερματισμό των προλετάριων, δύλα μαρτυριούν, απ' ευθείας, το ίδιο πράγμα: ότι έχουμε να κάνουμε με μια συνολική κρίση και συνάμα με μια συνολική αναδιάρθρωση του κεφαλαίου, κι αυτά σε παγκόσμιο επίπεδο. Πλαιρούμε, λοιπόν, το ρίσκο να συζητήσουμε το πιο συνολικό, οριζόντας δύο συζητήσεις: το σάββατο για τα συμπτώματα και τις αιτίες της κρίσης και την κυριακή για τις προτάσεις του ξεπεράσματός της και την προοπτική της συνολικής αντιπαράθεσης των υποτελών.

Οι συζητήσεις στις 17 και 18 Ιούνη

Στην πόλη της Θεσσαλονίκης, η ιστορία παίρνει την εκδίκησή της. Κάμποσες δεκαετίες μετά τα εθνικιστικά πογκρόμ και τη βίαιη ελληνοποίηση της πόλης, στους δρόμους της ακούς ξανά δεκάδες διαλέκτους, ενώ οι γειτονιές της γεμίζουν από τους δραπέτες των βαλκανικών πολέμων και των σοσιαλιστικών καταρρεύσεων.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, στα επίσημα δελτία

