

ΡΑΔΙΟ ΟΥΤΟΠΙΑ 107,7

Το πότε ξεκίνησε το Ράδιο Ουτοπία, το τι είναι και γιατί, μάλλον έχει ειπωθεί και γραφτεί πολλές φορές. Μόνο όμως τον τελευταίο καιρό μπορούμε να πούμε ότι έχουμε αρχίσει να αναφερόμαστε στην Ουτοπία του αύριο. Στο που βλέπουμε να πηγαίνει και στο που θέλουμε να πάει. Στο αν υπάρχει στόχος και προοπτική, κι αν όχι στο να τους βρούμε.

Αρχικά ας δεχτούμε την Ουτοπία σαν μια ύπαρξη με δύο διαστάσεις, που σε πολλά σημεία βέβαια ταυτίζονται.

Από τη μία η Ουτοπία του "αέρα" των 107,7, στην εποχή της συνολικής επικράτησης των Μ.Μ.Ε.

Κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει τον ρόλο των Μ.Μ.Ε. στην επιβολή της κυρίαρχης ιδεολογίας, τη συμβολή τους στις επιδιώξεις των κυρίαρχων για παθητικοποίηση, αδράνεια, για εφησυχασμό της κοινωνίας, και από την άλλη ο εθνικισμός, ο ρατσισμός, η ανεργία, η λιτότητα, η καταστολή και ο κοινωνικός φασισμός προελεύνονται.

Απέναντι σ' όλα αυτά πρέπει να δοθούν απαντήσεις και ίσως προσπάθειες σαν κι αυτές του P. Ουτοπία του P. Κιβωτός και του P. Κοκκινοσκουφίτσα (στην Αθήνα) να έχουν τον πρώτο λόγο. Οι "απαντήσεις των καιρών" είναι πολύ μεγάλες, πολύ πιο σύνθετες και σύγουρα, τώρα πα, τα περί ελεύθερης έκφρασης και επικοινωνίας δεν αποτελούν απάντηση σε αυτούς. Πέρα από το να στηρίζονται και να προβάλλονται κινηματικές προσπάθειες που αναπτύσσουν αντιστάσεις σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές, είναι αναγκαία η δημιουργία και η στήριξη εκείνων των διαδικασιών αντιπληροφόρησης που θα έχουν σκοπό, όχι απλά να μαθαίνει ο κόσμος "ειδήσεις" που αποκρύβονται ή παραποιούνται τα Μ.Μ.Ε. ή ακόμα να ακούγονται απλά οι προσωπικές μας πολιτικές αντιλήψεις, αλλά να οθιούν κομμάτια της κοινωνίας σε δράση, σε αντίσταση, στο να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους.

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΖΗΜΕΡΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Η άλλη διάσταση φυσικά της Ουτοπίας είναι το "πλήρωμα" της και οι διαδικασίες του, η γενική του συνέλευση. Πρέπει να

αντιληφθείτε δτι η Ουτοπία δεν είναι υπόθεση 30-40 ανθρώπων, κι αν ήταν δεν θα είχε κανένα λόγο να υπάρχει. Η Ουτοπία δε θα μπορέσει να προχωρήσει μόνη της, θα αναπτυχθεί όταν αναπτυχθούν παρόμοια μοντέλα, όταν ο αγώνας για την κοινωνική απελευθέρωση δε θα μένει απλά στα λόγια. Βρισκόμαστε λοιπόν μπροστά σε αυτό το αυτοδιαχειριζόμενο μοντέλο που σίγουρα η πειραματική του μορφή δικαιολογεί λάθη αλλά όχι ασυνέπεια και έλλειψη σοβαρότητας.

Έχει σημασία λοιπόν όχι απλά να συνεχίσουμε να λειτουργούμε αντιεραρχικά και αυτοκαθοριζόμενα αλλά και να προωθούμε διαρκώς αυτές τις έννοιες, να αρνούμαστε και να πείθουμε τους γύρω μας να αρνηθούν τους θεσμούς τις σχέσεις και τις αξίες αυτής της κοινωνίας. Και όχι μόνο βέβαιο για να δικαιώσουμε τις επιλογές μας μέσα στην Ουτοπία αλλά και για να βρεθούμε πιο κοντά στο δράμα για μια κοινωνία χωρίς εξουσία και εκμετάλλευση, για μια κοινωνία ελευθερίας και αλληλεγγύης.



Πάνε τώρα κάποια χρόνια, που το Ράδιο Ουτοπία, κάθε Ιούνη, παίρνει το δρόμο κι απ' τα κάστρα τραβάει κατά την παραλία, όπου στήνει τρεις μέρες εκδηλώσεων. Ένα τριήμερο με συζητήσεις, συναυλίες, εκθέσεις, προβολές... που αν θέλαμε να μιλήσουμε για τα βασικά χαρακτηριστικά του, θα βλέπαμε:

- την ψυχαγωγία, με όρους αντιεμπορευματικότητας χωρίς face control, ονόματα κράχτες, λογικές gruppies και κατανάλωσης σαββατόβραδου, για μια πο ανθρώπινη επικοινωνία και διασκέδαση
- δημοσιοποίηση με άμεση επαφή, συζητήσεις, ζυμώσεις, για όλα τα ζητήματα που ασχολήθηκε το Ράδιο ΟΥΤΟΠΙΑ
- ζύμωση, ακόμη και καθορισμός κοινών πρακτικών ανάμεσα σε άτομα και ομάδες που κινούνται στο χώρο της αυτοοργάνωσης
- οικονομική ενίσχυση, καλώντας όλους αυτούς που κρίνουν ως σημαντική την προσπάθεια του Ράδιο Ουτοπία, να του συμπαρασταθούν, για το ξεπέρασμα της οικονομικής καταστολής.

Φέτος, μιας και αναφερθήκαμε στο οικονομικό, έχουμε καταλήξει, απ' τα έσοδα του Ζήμερου ένα μέρος μόνο να δοθεί στο Ράδιο Ουτοπία, για κάλυψη αναγκών σε μηχανήματα, ενώ τα υπόλοιπα να δοθούν για ενίσχυση σε άλλες αμεσοδημοκρατικές συλλογικότητες, σε κινήσεις αλληλεγγύης σε διωκόμενους και πολιτικούς κρατούμενους, σε αντεθνικιστικές, αντιπολεμικές προσπάθειες...

Τη χρονιά αυτή, σε σχέση με το περιεχόμενο του Ζημέρου, επλέχτηκε να δοθεί βάρος στο τρίπτυχο: εθνικισμός-πόλεμος-πρόσφυγες. Απ' τον πόλεμο στη πρώην Γιουγκοσλαβία, μέχρι τα συλλαλητήρια του μίσους, απ' τα πογκρόμ ενάντια στους πρόσφυγες, μέχρι την επιβολή νέων ζωνών επιρροής, όλα δείχνουν το ίδιο πρόσωπο: εξαθλίωση, πόλεμο, φρίκη, εκμετάλλευση... Γι' αυτό και προσπαθήσαμε σ' όλες τις εκδηλώσεις του Ζημέρου ν' αναδείξουμε τον αντεθνικιστικό λόγο, την αλληλεγγύη των καταπεζομένων, την άρνηση της σωβινιστικής προπαγάνδας και του πολέμου... Όλα αυτά, βέβαια δεν είναι υπόθεση μόνο των "ντόπιων" γι' αυτό και η

Ράδιο Ουτονία

διάθεσή μας είναι να ρθουμε σ' επαφή με κόσμο απ' τις γύρω χώρες.
Έτσι, έχουν καλεστέ ομάδες από Τουρκία, Κύπρο, π. Γιουγκο-
σλαβία, όπως ν' αναδεχτούν όλα αυτά τα στοιχεία, που αθούν σε μία
αντεθνικοτική δράση, πέρα από σύντροφα και πατρίδες.

RADIO ΟΥΤΟΠΙΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ
ΓΙΝΕΙ ΝΟΜΟΣ
Η ΣΙΩΠΗ
...



Α.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 1 54634 Αρ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ...°

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ. (031) 214.272 FAX 207.093