

Καλεσμένα για οργάνωση της υπεράσπισης των 2 ραδιοφώνων την περίοδο
της καταστολής '91-92

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΓΙΝΕΙ ΝΟΜΟΣ Η ΣΙΩΠΗ...

Το ΡΑΔΙΟ ΚΙΒΩΤΟΣ και το ΡΑΔΙΟ ΟΥΤΟΠΙΑ είναι δύο σταθμοί που 4 χρόνια περίπου εκπέμπουν στην μπάντα των FM στη Θεσσαλονίκη. Δύο σταθμοί όπου η ελεύθευρη διακίνηση ιδεών πραγματώνεται χωρίς τη διαμεσολάβηση των τεράστιων οικονομικών και πολιτικών συμφερόντων των συγκροτημάτων του τύπου. Μουσικές, κοινωνικές και πολιτικές απόψεις διαφορετικές, αιρετικές, ανατρεπτικές που δεν βρίσκεται για αυτές χώρος στα δίκτυα της πληροφορίας. Πληροφόρηση για ζητήματα αντιμιλιταρισμού, αναπηρίας, εθελοντισμού, ναρκωτικών, φυλακών, φεμινισμού, καταστολής, εργατικού κινήματος, κοινωνικής οικολογίας, αντιεξουσιαστικού-ελευθεριακού, αναρχικού χώρου από ανθρώπους που συμμετέχουν σ' αυτά κι όχι από υποτιθέμενα αποστασιοποιημένους δημοσιογράφους. Με μουσική μη εμπορική, έξω από τα TOP TEN, τις επιλογές των δισκογραφικών εταιριών, τους άχρωμους κονσερβαρισμένους DJs, που στόχο δεν έχει να αποκοινώσει κάθε συναίσθημα, να γίνεται η μουσική επένδυση μιας μίζερης καθημερινότητας. Δικτύωση, ενημέρωση, κινητοποίηση του κόσμου που τα ακούει για να οργανώσει τις αντιστάσεις του, για να δυναμώσει τη φωνή του. Από την Αραβησό στην κατάληψη της Φιλοσοφικής, από τις δίκες αγωνιστών μέχρι τις μαθητικές κινητοποιήσεις, τα δύο αυτά ραδιόφωνα δίναν και δίνουν καθημερινά το παρόν.

Και βέβαια σαν συνέπεια μα και σαν αιτία των προηγουμένων οι δύο σταθμοί λειτουργούν σαν αυτοδιαχειρίζόμενες κοινότητες με γενικές συνελεύσεις σαν μόνο αποφασιστικό και εκτελεστικό όργανο που διεκπεραιώνει από την καθαριότητα ως το οικονομικό, από τα προβλήματα στις εκπομπές, μέχρι τα ζητήματα που απασχολούν τους σταθμούς. Προφανώς χωρίς σπόνσορες, διαφημίσεις, επιχορηγήσεις και κάθε τύπου εξαρτήσεις.

Από την αρχή της απελευθέρωσης της μπάντας από το κρατικό μονοπώλιο σταθμοί σαν κι εμάς αντιμεπώπιζαν διαρκώς προβλήματα. Η λογική του εμπορεύματος, η λογική του ότι το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό δε μπορούσε παρά να υπάρχει τείνοντας μάλιστα να κυριαρχήσει και στα FM. Έτσι ενώ στην αρχή σε άκουγαν "καμπάνα" με 100W σε όλη τη Θεσσαλονίκη, όταν κάποιοι μεγάλοι σταθμοί δίπλα σου ανεβάζουν την Ισχύ, είτε θα αναγκαστείς ν' ανεβάσεις κι εσύ την Ισχύ, είτε δε θα ακούγεσαι. Γι' αυτό ένας αγώνας για συλλογή χρημάτων επί ποινή εξαφάνισης άρχισε. Από την άλλη ο ίδιος επιχειρηματίας βγάζει παραπάνω από έναν σταθμό, σταθμούς αθηναϊκούς αναμεταδίδουν στη Θεσσαλονίκη, ενώ κάποιοι άλλοι ετοιμάζονται να εκπέμψουν και στη Θεσσαλονίκη. Παρά

Παράλληλα η πολιτική εξουσία, πάντα σε άμεση εξάρτηση με τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά και για τους δικούς της λόγους, καλύπτει τις αλλεπάλληλες παρανομίες των μεγάλων σταθμών και βέβαια μεθοδεύει την εξαφάνισή μας.

ΚΕΡΑΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΠΟΛΗ & ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ

Ο γιγαντισμός της Ισχύος, που ο πόλεμος των επιχειρηματιών γέννησε, έφερε σαν άμεσο αποτέλεσμα στους κατοίκους της Άνω Πόλης μια σειρά προβλήματα, στις τηλεπικονιωνίες, στις ηλεκτρονικές συσκευές και πιθανόν στην υγεία. Το δίκαιο πρόβλημά τους,

ουσιαστικά για χαμηλής ισχύος εκπομπή, μετασχηματίστηκε σε πογκρόμ κατά δικαιών και αδέκων με έμβλημα και σύνθημα "έξω οι κεραίες από την 'Ανω Πόλη". Από την πλευρά μας, αν και γνωρίζαμε ότι η ισχύς που εκπέμπουμε δε θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόβλημα, εντούτοις επιχειρήσαμε να μετακινηθούμε στο Καρά Τεπέ (Λόφος του Δ. Συκεών) με δέσμευση, βέβαια, χαμηλής ισχύος. Κι ενώ στην ίδια περιοχή υπάρχει ο πυλώνας του FM100 και του ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ και ενώ πρόκειται να εγκατασταθούν τηλεοπτικοί σταθμοί και ενώ ο δήμος των Συκεών συναίνεσε στη μετακίνηση, η πολιτική εξουσία (νομάρχης) και ο δασάρχης μας το αρνήθηκαν.

Εμφανής αιτία η απελευθέρωση της μπάντας για νέους μεγάλους σταθμούς και η εξαφάνιση κάθε ενοχλητικής φωνής στη συχνότητα.

Και βέβαια η λύση Χορτιάτη, λύση αδιανόητη για μη κερδοσκοπικούς σταθμούς, που παράλληλα και προβλήματα υγείας δημιουργεί (αρκεί να φανταστεί κανείς ότι βρίσκεται κοντά σε κατοικημένη ζώνη και ότι μόνο ο Αντέννα έχει ισχύ 60 φορές όσο ο ένας αυτοδιαχειριζόμενος σταθμός) μα και μπλοκάρεται πολιτικά από το Δασαρχείο.

ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ

Μια καταστολή που έντονα βιώσαμε όλες αυτές τις μέρες με τρομοράτηση κατά τη διάρκεια των αφισοκολήσεων για τους σταθμούς, με διάλυση κάποιων εκδηλώσεών μας από την αστυνομία, με συλλήψεις και καταδίκες αφισοκολητών. Αυτή η καταστολή είναι μέρος μιας συνολικής επίθεσης οικονομικής και πολιτικής που δέχονται αυτή τη στιγμή, τόσο τα οικονομικά αδύναμα όσο και τα ευαισθητοποιημένα-ενεργά κομμάτια της κοινωνίας. Δίκη-καταδίκη ΑΜΦΙ, "33", εξοντωτικές ποινές σε "18".

Για να αντιμετωπίσουμε αυτήν την επίθεση πρέπει να ξεφύγουμε από τη λογική της αποσπασματικής άμυνας, του τρεξίματος πίσω από γεγονότα και να περάσουμε στη συλλογική διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας.

- ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΙΔΕΩΝ
- ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΩΝ
- ΓΙΑ ΤΟ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
- ΓΙΑ ΕΝΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΤΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ
- ΓΙΑ ΕΝΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΚΟΙΜΙΖΕΙ

Καλούμε σε μια ανοιχτή συζήτηση σε μια προοπτική επιθετικής διεκδίκησης των δικαιωμάτων μας, την Κυριακή 6.00 στο Στέκι στην Παλιά Φιλοσοφική.

Υ.Γ.: ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ,.....

ράδιο κιβωτός - ράδιο ουτοπία